



*Gido Willenjen*  
**Wedergeboorte**  
 4 februari en 11 februari

Paulus hoort dat het in Kolosse niet duidelijk is wat het betekend om in Jezus een nieuwe schepping te zijn. De gelovigen daar zijn geestelijk opnieuw geboren maar leven nog vanuit hun vieselijke verlangens. In deze serie onderzoeken we de transformatie die je doormaakt bij de wedergeboorte en doop in de Geest. Wat voor effect heeft dit op ons?



*Pieter Both*  
**Verlies en lijden**  
 10 maart en 17 maart

De gemeente in Tessaloniki kent veel vervolging en sterfte. In zijn brieven bemoedigd Paulus hen met hoop en spoort hij hen aan de éénheid te bewaren. Pieter Both is bekend met lijden in zijn leven en neemt ons in deze serie mee in hoe wij hier als gemeente goed mee om kunnen gaan.



*Jaap Vogelhaar*  
**Bedreigende vrijheid**  
 21 april en 28 april

Paulus verkondigde in Galaten redding door geloof alleen. En hoewel dit vrijheid zou moeten brengen, wilden de Galaten vasthouden aan wetten en regels. Ze vonden het maar een bedreigende boodschap. Want wat als de houvast van geschreven regels wegvalt? Kunnen wij die vrijheid wel aan?



*Henk Vink*  
**Meningsverschillen**  
 5 mei en 12 mei

In Rome was er onder de gelovigen discussie over wat je wel en niet mocht eten en over feestdagen. En blijkbaar liep het hoog op, zodat mensen elkaar veroordeelden en minachtten. Hoe gaan wij in de kerk om met verschil van mening of wanneer iets anders gaat dan wij zelf willen? Henk Vink neemt ons mee in hoe we een cultuur van liefde kunnen bewaren, ook als er meningsverschillen zijn.



*Gido Willenjen*  
**Een nieuwe manier van spreken**  
 2 juni en 9 juni

Paulus merkt dat in Efeze één ledemaat beperkt functioneert: De tong. In zijn brief roept hij de gelovigen op om kwaadsprekerij om te zetten in dankzegging en aanbidding. In deze serie onderzoeken we de diepte van lofprijs, dankzegging, aanbidding en proclamatie. Hoe kunnen wij ons spreken gebruiken tot eer van God?



De afgelopen maanden hebben we lessen geleerd uit de kerk in Antiochië. We hebben gezien hoe zij bovennatuurlijk geloof, uitreikende hoop en een cultuur van liefde vorm gaven. Vanuit deze kerk met een missie maakte Paulus zijn zendingsreizen, want Gods koninkrijk heeft immers niet alleen een lokale visie, maar is bedoeld voor de hele wereld. Paulus vertrok telkens vanuit zijn thuisbasis Antiochië en vertelde hen bij terugkomst zijn belevenissen. In januari zullen ook wij geïnspireerd raken door Paulus wanneer we zijn drie zendingsreizen met elkaar onderzoeken. We zien hem vol passie verschillende gemeentes stichten die hij later zou onderwijzen met zijn brieven uit het nieuwe testament. Vanaf februari gaan we vanuit deze brieven dieper in op de verschillende gemeentes die hij stichtte, zoals Rome, Kolosse en Efeze. Wat maakten ze daar mee en welke lessen leert Paulus hen? En wat betekent dit nu voor ons? Laten we samen onze reis met Paulus vervolgen en geïnspireerd raken om Gods koninkrijk te verspreiden.



## Rome

### Meningsverschillen

Datum: 5 mei en 12 mei  
Spreker: Henk Vink



## Tessaloniki

### Verlies en lijden

Datum: 10 maart en 17 maart  
Spreker: Pieter Both



## Galaten

### Bedreigende vrijheid

Datum: 21 april en 28 april  
Spreker: Jaap Vogelaar



## Efeze

### Een nieuwe manier van spreken

Datum: 2 juni en 9 juni  
Spreker: Gido Willemsen



## Kolosse

### Wedergeboorte

Datum: 4 februari en 11 februari  
Spreker: Gido Willemsen



Antiochië

Jeruzalem